

Meppel, een bezoek waard!



Plekken van plezier. In elke stad, elk dorp, vind je die. Vraag het oudere mensen en hun ogen beginnen te glimmen. Alleen al de herinnering daaraan tovert een glimlach op de gezichten. Dat kan schaatspret op een grote vijver zijn, de speeltuin, je eerste danslessen in een bekende dansschool. Het zijn de mooie verhalen en herinneringen die boven komen als je door Meppel zwerft op zoek naar plekken van plezier.

De wandelroute van Stichting Oud Meppel is 3,8 kilometer lang en gaat voornamelijk door de binnenstad. En dus ook langs het water, een element van plezier door de aanwezigheid van vele bootjes. U doorkruist de pleinen met zijn vele horeca. Het zou kunnen gebeuren dat u onderweg de verleiding niet kunt weerstaan om even deel te nemen aan het vele plezier dat Meppel ook nu nog te bieden heeft.

Beslist de moeite waard is het kijkpunt vanaf de Kaapbruggen. Zo zag de kasteelheer vroeger ook de schepen Meppel binnenvaren. Verder de gebouwen aan de Kleine Oever, de pleinen, de molens (2 stuks!), grachten dwars door de stad.

Trek de stoute schoenen aan en loop op **zaterdag 14 september** door Meppel!

Gratis routeboekje

U kunt een gratis boekje afhalen bij:

1. De Kerktoren
2. het Historisch Centrum Meppel (Sluisgracht 21/22)
3. Boekhandel Riemer Barth (Woldstraat 5)
4. Molen de Weert (Weerdstraat 80).

Van 11.00 uur tot 16.00 uur is een aantal gebouwen ook van binnen te bekijken zoals de Grote of Mariakerk. Of bezoek de tentoonstelling bij Oud Meppel aan de Sluisgracht of de speciale activiteiten in de oudste speeltuin aan de Ambonstraat. Langs de route zijn herkenbare stadsgidsen aanwezig.

Prins Hendrikkade

Wonen aan het water op een historische plek. Vanaf 1509 stond hier een groot kasteel, De Kinkhorst. Dit kasteel is in de loop van de 16^e eeuw drie maal opgebouwd en verwoest. Uiteindelijk bleef er een ruïne over. Bij de bouw van deze woningen kwamen we de resten van het kasteel weer tegen. Het is nu geen doorgaande vaarroute meer.



[Foto Prins Hendrikkade]

Speeltuin

Vanaf 1902 (eerste Woningwet en Gezondheidswet) groeide ook in Meppel de behoefte aan betere woonomstandigheden voor de arbeiders en hun kinderen. Amsterdam begon met het aanleggen van zogenaamde tuindorpen. Frisse lucht, eenvoudige en goede woningen met een tuintje. Een groene wijk met speciaal voor de kinderen veilige speeltuinen. Dat revolutionaire idee is ook in Meppel overgenomen. Zo ontstond deze oudste speeltuin van Meppel in de Indische buurt in 1930 en werd ook de hele wijk als een tuindorp uit die tijd aangelegd.



[Foto Speeltuin Ambonstraat]

Kleine Oever

De Kleine Oever heet niet voor niets 'Oever'. Schepen voeren waar nu auto's rijden. De huizen staan er nog net zo fier bij als vroeger. Vanaf ongeveer 1894 werden ze hier neergezet. Zelfs de burgemeester woonde er. Naar de overkant lopen kon alleen via een draaibrug. In 1953 verdween het water, maar de pakhuizen zoals het Drukkerijmuseum, herinneren ons er nog steeds aan.



[Foto Kleine Oever]

De Plataan, Cultureel Centrum

Toen de leerplicht werd ingevoerd bouwde Meppel hier een hypermoderne school. De modernste van heel Drenthe in zijn tijd. Het jaartal prijkt nog fier op de gevel van het gebouw! En nu? Ook nu is het voor een deel nog een school voor stadskinderen. Als ze buitenspelen hoor je het plezier van verre. Daarnaast is het ook een cultureel centrum met o.a. muzieklessen. De naam Vledderschool is vervangen door De Plataan.



[foto De Plataan]

Wat is die dag verder de moeite waard:

- *Het Drukkerijmuseum, Kleine Oever 11 (1)*
- *Kunsthuis Secretarie, Hoofdstraat 22 (2)*
- *Molen De Weert (3)*
- *Molen De Vlijt*

