



Standswandeling door



historisch Meppel

Rijke historie van Meppel

Rond 1141 wordt voor het eerst gesproken over Möppele. Meppel ligt in een delta van het rivieren, beekgebied van het Drents Plateau, het was er altijd nat en vochtig. Vandaar het gezegde "Meppel is het afvoerputje van Drenthe". Na 1432 kregen wij een eigen Mariakerk en kregen wij het recht om jaar-, weekmarkten te houden. De handel en nijverheid bloeide op. Waar bedrijvigheid was waren mensen die

wilden werken. De schippers, turfhandel, maar ook de koloniale handel met Amsterdam, Rotterdam brachten Meppel tot bloei. Omdat het water in die tijd de snelste verbindingsweg was, ontstonden er door de bedrijvigheid vele gilden zoals het schippersgilde, goud- en zilver-smedengilde, de bierstekersgilde maar ook de weversgilde. Meppel had rond 1740 bijna 300 gezinnen die hun bestaan hadden opgebouwd rond het weven van verschillende stoffen.



Weefgetouw

Na de industriële revolutie en de komst van de spoorwegen, klonk hier de uitdrukking "in Meppel kun jij je kop laten keren", en zo kreeg Meppel een centrale plaats voor het Noorden maar vooral voor Drenthe. Toch is Meppel een kleine gemeente gebleven en heeft zich in de tweede helft 20^e eeuw niet volledig kunnen ontwikkelen.

In de 21^e eeuw laat Meppel nog steeds zien dat zij de "Poort van Drenthe" is, die landelijk zijn historie niet verloochent, we denken aan de marktdagen, de Donderdag Meppeldag, met als klapper "Mokumdag".

Stichting Oud Meppel

De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.

Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad 'Oud Meppel'.

Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van

Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid.

Bovendien wil de Stichting actief waken over wat Meppel nog aan waardevolle overblijfselen uit het verleden heeft en proberen, in overleg met de gemeente, het behoud ervan te realiseren.

Sinds de oprichting in 1964 zijn er heel wat activiteiten geweest en zijn meer dan 70 vrijwilligers bijna ieder vrij moment bezig om iets te betekenen voor ons culturele erfgoed. Denk eens aan:

- het opknappen van historische gevels,
- actie voeren voor behoud van de historische grachten,
- het organiseren van diavonden over Meppeler onderwerpen,
- het realiseren en beheer van een eigen onderkomen "Sluisgracht 21",
- uitgifte van een eigen kwartaalblad "OUD MEPPEL"
- archiveren van belangrijke documenten etc.



Historisch Centrum en molen de Vlijt



Het oude centrum in 1910
De Mariakerk en de Kerkhofsbrug.

Stadswandeling

De stadsgidsen van Stichting Oud Meppel nemen u graag mee op een wandeling door Meppel om de geschiedenis en het ontstaan van onze mooie stad aan u te vertellen, doorspekt met anekdotes en wetenswaardigheden.

We voeren u langs grachten, door smalle straatjes en indien u wilt, door de Hoofdstraat en bekijken interessante gebouwen en beklimmen eventueel de Meppeler toren.

Iedere gids heeft zijn eigen specialiteit en we nemen uw wensen graag mee. De onderwerpen zijn zeer divers: Joods verleden, bouwstijlen en kunst, onderwijs, markten, Het Oude Meppel met handel en economie. Leuk voor een familiefeestje, bedrijfsuitje of een vriend(inn)endag etc.

We starten en eindigen waar u wilt. We laten u ter plekke foto's zien, hoe het er vroeger op dat punt uitzag.

Elke eerste zaterdag van de maand om 10:30 lopen we een algemene wandeling, waarbij iedereen zonder afspraak mee kan lopen. De start is om 10:30 uur in het Historisch Centrum aan de Sluisgracht 21, naast molen De Vlijt.

Kosten € 3,50 p.p. Kinderen € 2,=. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dinie Bakker, tel: 0522-62309. e-mail: stadsgidsen@oudmeppel.nl
Aanvraagformulier stadswandeling Oud Meppel is op te vragen via het e-mail adres.



Korte beeld impressie



Kleine Oever rond 1930



De oude biggenmarkt op de Wheem



Prachtig beeld van een oude brandweervagen

Een uitdaging

Een stad met zoveel attracties en bezienswaardigheden moet je gewoon een keer bezoeken. De middenstand en de horecagelegenheden bieden gezelligheid en het gevoel thuis te zijn.

Een stadswandeling o.l.v. enthousiaste stadsgidsen is daarom een must. Zij leiden u langs de grachten, vertellen anekdotes en laten u het kloppend hart van (Oud) Meppel zien.

Meppel heeft een rijke historie en de echte Meppeler Mug zal u vertellen hoe hij aan zijn bijnaam komt.

Verdere Info:

Telefoon : 0522-240951

E-mail : stadsgidsen@oudmeppel.nl

Website : www.oudmeppel.nl

Facebook : [Stichting Oud Meppel](https://www.facebook.com/StichtingOudMeppel)



Meppel kent ook prachtige woningen / historische panden aan de Stationsweg en het Zuideinde